



Uitgave, A. C. KRUIJER,
NOORDWIJK.

Phot., T. J. KOUSBROEK,
LEIDEN.

Marcellis Paardekooper. †

8 Maart 1823. — 29 Juni 1900.

Ruwe bolster — blanke pit.

Deze enkele woorden geven, in overdrachtelijken zin, een vrijwel gelijkend portret van den man, wiens naam wij plaatsen aan het hoofd dezer regelen.

Gisterenavond ongeveer 6 uur is de noster onzer bloembollenkweekers, in 77 jarigen ouderdom ontslapen. Met hem is een der laatst overgeblevenen der oude garde heengegaan. Al zal, ongetwijfeld, in het bekende vakblad, een woord van waardeering als bekwaam bloembollenkweeker, niet ontbreken, toch willen ook wij in herinnering brengen hoe de heer Paardekooper, jaren lang de ziel was van-nu-wijlen „Flora“; aan vaktentoonstellingen, meermalen in het Hof van Holland gehouden, droeg hij steeds in ruime mate bij; de afdeeling Noordwijk der vereeniging voor bloembollencultuur, erkent in hem zijn eersten Voorzitter.

Zijn hart was in zijn vak; op het veld, tusschen zijn hyacinthen, zijn tulpen, zijn oroussen, dáár was hij in zijn element.

Hoezeer lid of oudlid van 't bestuur van verschillende vereenigingen van openbaar nut — en ook nog eenigen tijd lid van den Gemeenteraad — toch voelde hij zich daarin niet op zijn plaats: hij, de man geleerd in de school der practijk — en een practijk die dikwijf zeer hard voor hem geweest is — hij, man van de daad, vond zich niet in het parlementair debat. Dáárvoor was hij een te vierkant aangelegde natuur, die de dingen precies zóó zeide, als ze zich aan zijn oog vertoonden; aanzien des persoons, neen, dát kende hij volstrekt niet.

Zeker, dat stootte af: men is niet altoos gediend van iemands eigenaardigheden. Maar „Oom Ceel“ mocht iets meer doen dan een gewoon mensch. Men wist het: ruwe bolster — blanke pit.

En in onzen tijd van parlementarieme en veel-gepraat, op velerlei terrein des levens, mist men ongaarne dergelijke hoekige menschen, die ons als 't ware in hun persoon er aan herinneren, dat er in 't leven behoefte bestaat aan mannen van de daad.

R. I. P.

Zacht en kalm overleed heden, na tijdig voorzien te zijn geweest van de laatste E.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer MARCELLIS PAARDEKOOPEK, in den ouderdom van ruim 77 jaren. 5700 14

Namens de Familie:

C. J. L. VAN DER MEER,
Executeur Testamentair.

NOORDWIJK, 29 Juni 1900.

Voor de vele en hartelijke belangstelling ons betoond bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden vader en behuwdvader den Heer MARCELLIS PAARDEKOOPEK, betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank.

Namens de familie.

C. J. L. VAN DER MEER.

Executeur testamentair,

NOORDWIJK, 14 Juli. 1900.

Notaris L. A. T. BINNENDIJK, zal op **Woensdag 18 Juli 1900** des avonds ten zeven uur in het „HOF VAN HOLLAND“ te Noordwijk-Binnen verkoopen:

ongeveer vier honderd roe Graafjes;
ongeveer acht honderd roe Lindemannen;
en zeven honderd roe Tuinboonen;

alles behorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer M. PAARDEKOOPEK.

BETAALDAG 1 NOVEMBER 1900.

Dagelijks te bezichtigen.